

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Maak een aandachtig contact

“Mensen die in het verdriet zitten moet je proberen op te vissen, op de een of andere manier, maar niet zo dat je de dingen in hun plaats doet. Het is belangrijk dat die hand er is, even die blik, even kijken wat daar gebeurt.

Het contact moet er zijn, alleen maar eventjes dit contact kan zoveel mensen redden. Daar moet je aandachtig bij zijn. Want je zal altijd mensen rond je hebben die in het verdriet zitten, of in de sleur, of in het feit dat ze niet in staat zijn uit die put te kruipen. En dan kan je tonen wat liefde is. Maar niet zo, en dit wil ik duidelijk herhalen, dat jij ze eruit sleurt. (...) Nee, laat het gebeuren, maar wees er wel bij. Het contact moet er zijn en dit is belangrijk.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 5: ‘Schouder aan schouder met de Meester’) © Mayil.com